

Dertiende

Dertiende

Ik ben van de dertiende stam,
mijn tefilla is de wereld,
de Thora is in mijn lijf.

Ik heb alle traditie verwerkt,
in mij opgenomen en verdampt,
er is weinig sediment over.

De wereld is mijn spiegel,
blik op te louteren schoonheid,
de wereld mijn insnoering,
om in gebed te komen.

Ieder druk brengt mij terug
naar Jou en de liefde;
Mijn gestilde aanbidding.

Mijn vertrouwen ben Jij,
daarmee jullie allen,
deze hele wereld.