

# op het water

Vandaag loop ik over water,  
zwevend tussen werelden,  
onbestemd verloren.

Het regent in mij,  
druppels langs mijn wang,  
zwevend tussen werelden,  
onbestemd verloren.

Onkrachtig ontredderd,  
druppelt langs mijn neus,  
zwevend tussen werelden,  
onbestemd verloren.