

Vriendschap

Oude vriendschap

Lang heb ik vergeten,
wat een ontmoeting!
In één nacht zo velen,
allen oud bekenden,
als een reünie van eens.

Vergeef me dat vergeten,
het was geen opzet,
maar meer onval, onweten,
in verleden ontvallen,
nu weer in herinnering.

Het maakt mij bekend,
wederom gezien, gekend;
Een oude familieband,
ooms en tantes,
groter samenzijn.