

Ziek

Ziek

Komt een dichter bij een wijze.

“Ik ben depressief en kan niet leven”

De wijze nu kiest het moment en zegt:

“Reciteer me je laatste gedicht!”

De dichter doet dit...”nu ben je beter”

zegt de wijze zacht...

Komt een levenskunstenaar bij een wijze.

“Ik kan niet leven; alles is als dood!”

De wijze nu zegt:

“Leef alsof je ieder moment zult sterven!”

“Leef en geniet; dan ben je genezen”.

Als het leven zwaar valt, leef dan!!

Breng het leven naar jezelf en

zoek dieZelven die kennen!

Wees als een bloem die zich verwarmt

aan de zon; net als elk ander blad..